

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ



A.S.K.E.

Εθνική Αριστερά Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ελλάδας

Μάρτης '90

«Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή.
Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολ-
λή.»
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Με την προκήρυξη αυτή το Α.Σ.Κ.Ε. απευθύνεται σ' αυτούς που δε διαμαρτύρονται μόνο, ιδιωτικά, για την κατάσταση στη χώρα μας, αλλά έχουν ήδη πάρει την απόφαση να κάνουν κάτι για να την αλλάξουν που πιστεύουν ότι αξίζει να προσπαθήσουν (το να αγωνιστούν είναι, ίσως, βαρύ) για μια κοινωνία έντιμη και δίκαιη που δε δέχονται πια να τους κοροϊδεύουν τόσο απροκάλυπτα, ακόμη κι αν τους τάζουν κάποια

θέση ή τους απειλούν πως οι «άλλοι» θα τους πάρουν αυτήν που έχουν. Ξέρουμε ότι σήμερα, δυστυχώς, τέτοιου είδους πολίτες είναι πολύ λίγοι.

Όσο για τους άλλους, τους πολλούς, που ανέχονται τα πάντα, που αδιαφορούν ή επωφελούνται της διαφθοράς και της ασυδοσίας, ας γνωρίζουν ότι η διάλυση της κοινωνίας και της οικονομίας, η εξαχρείωση των ηθών θα πλήξουν σύντομα και τους ίδιους.

Το Α.Σ.Κ.Ε στις εκλογές της 8ης Απρίλη δε μπορεί να πάρει μέρος (είναι η πρώτη και, ελπίζουμε, η τελευταία φορά), γιατί δε μπορεί να σηκώσει το οικονομικό βάρος 3 αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, που γίνονται μέσα σε 10 μήνες, με μόνο σκοπό τον εκβιασμό του εκλογικού σώματος, ώστε να είναι έτοιμο να αποδεχτεί ο, τιδήποτε. Θα πάρει, φυσικά, μέρος στις επόμενες εκλογές.

Διεφθαρμένες πολιτικές ηγεσίες, που υπηρετούν ξένα συμφέροντα

Η φωνή του Α.Σ.Κ.Ε δεν πρέπει να απουσιάσει ούτε απ' αυτές τις εκλογές. Απευθυνόμαστε, λοιπόν, μ' αυτή την προκήρυξη στον ελληνικό λαό, για να εκφράσουμε κατ' αρχήν την αντίθεσή μας στον πολιτικό κόσμο της υποκρισίας και της διαφθοράς που κυριαρχεί στην πατρίδα μας. Η Ν.Δ. του Κ. Μητσοτάκη, ενώ δημόσια ορύεται κατά των κλεφτών του ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου, στο παρασκήνιο διάτηρει φιλικές σχέσεις μαζί του, γιατί ο ένας υπάρχει χάρη στον άλλο. Η Ν.Δ. υποσχέθηκε ότι δε θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και τελικά σχημάτισαν μαζί κυβέρνηση.

Η σημερινή οξύτητα είναι τεχνητή και προσωρινή, είναι για προεκλογική κατανάλωση και μετά τις εκλογές ίσως δούμε πάλι μια μικτή κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, αφού εξευτέλισε τα ιδανικά για τα οποία υποτίθεται ότι ιδρύθηκε, όχι μόνο συγκυβέρνησε με τη ΝΔ, αλλά ήταν και ο πιο υπάκουος συνεταίρος στις επιλογές των ξένων οικονομικών κέντρων.

Ο Συνασπισμός «ξέχασε» την ιδεολογία του (τι να πει, άλλωστε, μετά το «ξεγύμνωμα» των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, των οποίων για δεκαετίες είχε αναλάβει τη διαφήμιση;) και απευθύνεται στο λαό ως ένα κλασικό αστικό κόμμα, φτάνοντας στο σημείο να πρωτοστατεί στην υπεράσπιση των κλοπιμάιων του Κοσκωτά - Ολυμπιακού.

Τώρα, ελπίζουμε, έγινε κατανοητή η θέση του

Επιδείνωση της οικονομίας μετά το 1992

Ο ελληνικός λαός πήρε μια πρώτη γεύση από σκληρά οικονομικά μέτρα. Αυτά είναι ασήμαντα

Α.Σ.Κ.Ε για τις πολιτικές ηγεσίες της χώρας μας. Υπηρετούν με συνέπεια τους αφέντες τους, με αντίτιμο την «εξουσία» που ασκούν στα κόμματα και τη χώρα και τα τρομακτικά ποσά που σφετερίζονται όλοι τους αλληλοκαλυπτόμενοι.

Εφ' όσον κριθεί ότι η γενιά των «δεινοσαύρων» (Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Φλωράκης, Κύρκος) δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα των ξένων προστατών της, ετοιμάζεται η επόμενη γενιά, που δεν είναι βέβαια καλύτερη. Απλώς δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως ακόμη.

Όλ' αυτά δεν είναι δύσκολο να τ' αντιληφθεί κανείς. Το δύσκολο είναι ν' αντιληφθεί γιατί το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού τους ψηφίζει, τους διατηρεί κυρίαρχους της πολιτικής ζωής (άλλους ως κυβέρνηση, άλλους ως «αντιπολίτευση») και καταδικάζει την Ελλάδα και τον κάθε πολίτη χωριστά στη σημερινή τραγική κατάσταση. Εάν η δικαιολογία είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες διορισμοί, τότε θυμίζουμε ότι το κόστος αυτών των διορισμών και άλλων παροχών θα τους ζητηθεί να το πληρώσουν στο πολλαπλάσιο.

Όσο για τα «προγράμματα», είναι για τους αφελείς, όπως αποδείχτηκε σ' όλες τις προηγούμενες εκλογές. Άλλα υπόσχονται και άλλα, τελικά, γίνονται.

Ουτό νολλόδιος από ρατνοφέρτονα, έκτοις άφηκε στο ρεύμα ουδένδρων όπι ως ρατνοφέρτονα οιδητικά υπό ουδέναν μόνο υπόσχονται μόλις σχηματίστει μια σταθερή κυβέρνηση. Υποκρίνονται ότι η λιτότητα έχει σκοπό την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ελλάδας.

Στην πραγματικότητα για άλλη μια φορά θα διαπιστωθεί ότι τα μέτρα «δε θα αποδώσουν».

Σκοπός των μέτρων είναι μόνο τα μεγαλύτερα κέρδη των ξένων εταιρειών και των ξένων τραπεζών. Δε θέλουν ν' αυξήθει η ελληνική παραγωγή. Αντίθετα θέλουν να μειωθεί, για να μην έχουν ανταγωνιστές τα ξένα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας είναι στην πραγματικότητα πρόβλημα της οικονομίας που φθίνει. Για να μην εκραγεί το κοινωνικό ηφαίστειο, συγκαλύπτεται εν μέρει

με εκατοντάδες χιλιάδες άχρηστους διορισμούς, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και δημιουργούν την ανάγκη για νέα δάνεια. **Δε θέλουν να ξεχρεώσει η Ελλάδα**, για να είναι πάντα ο «Φτωχός συγγενής» (ευάλωτος σε κάθε είδους εκβιασμούς) και οι ξένοι να εισπράττουν τα τοκοχρεωλύσια.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί μετά το 1922, αφού δε θα υπάρχει καμιά προοπτική προστασίας της ελληνικής παραγωγής.

Στη Θράκη προετοιμάζεται ένας νέος Αττίλας

Αφού από το 1974 η Τουρκία κατέλαβε το 40% της Κύπρου και κανείς ουσιαστικά δεν την ενοχλεί, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη Δυτική Θράκη, αφήνοντας το Αιγαίο για αργότερα.

Η εξωτερική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και η πολιτική τους στο πρόβλημα της μειονότητας επιτρέπουν στην Τουρκία να κερδίζει συνεχώς «πόντους». Άς μην υπάρχουν αυταπάτες.

Γιατί το ΑΣΚΕ δε μπορεί να συμμετάσχει σ' αυτές τις εκλογές

Το Α.Σ.Κ.Ε. με τον έντιμο και ασυμβίβαστο αγώνα του προσπαθεί να δώσει μια άλλη ποιότητα και προοπτική στην πολιτική. Σ' αυτή του την προσπάθεια, μέχρι τώρα, βρήκε μικρή συμπαράσταση από το λαό, με αποτέλεσμα οι οργανωτικές και οικονομικές του δυνατότητες να παραμένουν περιορισμένες. Έτσι οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις αποδείχτηκαν εξοντωτικές για το ΑΣΚΕ, ένα κόμμα που αγωνίζεται μόνο για τα ιδανικά του και δεν έχει χρηματοδότηση από τα γνωστά κέντρα εκμαυλισμού.

Σ' αυτές τις εκλογές, που το ΑΣΚΕ δε θα συμμετάσχει, καλεί τα μέλη και τους φίλους του, με

«Όταν η Τουρκία θεωρήσει ότι έχει δημιουργήσει έναν ευνοϊκό γι' αυτή συσχετισμό δυνάμεων θα βάλει σ' εφαρμογή σχέδια ανάλογα μ' αυτά που εφάρμοσε στην Κύπρο. Τα σχέδια για την Κύπρο καταστρώθηκαν πολλά χρόνια πριν, προωθήθηκαν βήμα-βήμα και κατέληξαν στον Αττίλα το 1974. Το πιο τραγικό είναι είναι ότι ορισμένοι, για να αποδείξουν ότι είναι «προοδευτικοί», παίζουν το παιχνίδι της Τουρκίας.

όποιο τρόπο επιλέξουν:
α) να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα 3 μεγάλα κόμματα και τα δορυφορικά τους και β) να εκφράσουν την πίστη τους στα ιδανικά της εθνικής ανεξαρτησίας και του σοσιαλισμού, σε πείσμα του κλίματος των καιρών, που τα θεωρεί ουτοπικά και παρωχημένα.

«Άθροισα τις μέρες μου και δε σε βρήκα πουθενά, ποτέ, να μου κρατείς το χέρι στη βοή των γκρεμών και των άστρων τον κυκεώνα μου.»
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Δυσφήμιση του σοσιαλισμού τα καθεστώτα της Ανατ. Ευρώπης

Οι εξελίξεις στην Ανατ. Ευρώπη δε δικαιώνουν τον καπιταλισμό. Δεν είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός σοσιαλιστικού συστήματος, αλλά της ανυπαρξίας του.

Το ΑΣΚΕ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του (1984), είχε διακηρύξει την αντίθεσή του, όταν οι άλλοι υμνούσαν και συνεργάζονταν, προς τα καθεστώτα αυτά, είχε αμφισβητήσει το σοσιαλιστικό τους χαρακτήρα, γι' αυτό και δεν είχε ποτέ συνεργαστεί με τους Έλληνες τοποτηρητές τους.

Η «περεστρόϊκα» του Μ. Γκορμπατσόφ δεν προσπάθησε να βρει τη λύση στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της σοβιετικής κοινωνίας, αλλά στην προσφυγή στον καπιταλισμό.

Ο καπιταλισμός, βέβαια, δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όπως δεν τα έλισε μέχρι τώρα, όπου υπήρχε. Αντίθετα, θα τα οξύνει, καταστρέφοντας τον άνθρωπο, που χωρίς ιδανικά θα καταφεύγει όλο και περισσότερο στην επιθετικότητα, τη μοναξιά και τα ναρκωτικά, καταστρέφοντας το περιβάλλον, υποτάσσοντας τις πιο αδύνατες χώρες στα συμφέροντα των ισχυρών. Μοναδικό του κριτήριο ήταν, είναι και θα είναι το μέγιστο κέρδος.

Η πατρίδα μας πρέπει να ξεφύγει το γρηγορότερο απ' αυτή την πορεία. Η εθνική ανεξαρτησία και η αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη αποτελούν όρο για την ακεραιότητα και την επιβίωσή της. Ο σοσιαλισμός αποτελεί όρο για ν' αλλάξει η μοίρα της.

Η πατρίδα μας πρέπει να ξεφύγει το γρηγορότερο απ' αυτή την πορεία. Η εθνική ανεξαρτησία και η αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη αποτελούν όρο για την ακεραιότητα και την επιβίωσή της. Ο σοσιαλισμός αποτελεί όρο για ν' αλλάξει η μοίρα της.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Καργόπουλος Νίκος	Στεφανάκης Κώστας
Κεφαλάς Ηλίας	Τράντας Θανάσης
Λεοντόπουλος Νίκος	ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΗΝ
Μιστέλογλου Μελέτης	Ζούτης Γιάννης
Μπαντή-Βλαχογιάννη Λορέτα	Κοντοστέργιος Σεραφείμ
Παπατριανταφύλλου Μαρία	Φαλούτσος Κώστας
Στενός Σήφης	

Τζώρτζης 12, 7ος όροφος Πλατεία Κάνιγγος,
τηλ. 3622315 - 3619887 (7-10 μ.μ.)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ